

dag:

juli

jaar:

Doel: een vervolg schrijven op een griezelverhaal

Schrijf... als je durft... het vervolg op deze tekst.

Zodra de opdracht was opgelost, draaide een geheime deur open. Emile en Marie gingen voorzichtig binnen. Bewoog daar iets? Het licht moest zo snel mogelijk aan, maar waar was die lichtknop nu? Plots leek het alsof ze voetstappen dichterbij hoorden komen. Het was zeker, ze waren niet alleen in die kamer...

Horizontal lines for writing the story continuation.



plak hier je sticker

Ik vond dit: leuk gewoon saai

Opgepast, opkomend talent!

dag:

juli

jaar:

Doel: woordzoeker over de Romeinen

Emile en Marie kwamen zonder kleerscheuren uit het kasteel. Marie valt bijna. Als ze wat dichterbij kijkt, ziet ze iets blinken in het gras. Ze gaat nog dichterbij. 'Boe!' roept Emile. Ze schrikt zich een hoedje. In het gras ligt een rare **helm**. Emile weet wat het is. Het is een **Romeinse** helm die de **legioensoldaten** van de **keizer** op hun hoofd hadden. Hij heeft een mooie, rode kam. In de helm staat een opschrift in het Latijn. Emile kent al wat **Latijn**. Hij vertaalt voor Marie. 'Zet de helm op je hoofd en een reis in de tijd wordt je beloofd.' Hij neemt de hand van Marie en zet de helm op zijn hoofd. In een flits staan ze aan de voet van een indrukwekkende brug. Dat denken ze toch. Een geheimzinnige man komt achter hen staan. 'Draai jullie niet om en luister goed! Dit is een aquaduct dat later werd uitgebreid tot brug. Dit **aquaduct** is speciaal gemaakt zodat de stad Nîmes van water werd voorzien. Het water werd gebruikt voor de **thermen**, fontein en bronnen.' Marie onderbreekt de man: 'Wat zijn thermen?' 'Dat zijn grote badhuizen. Daar kon men baden, sporten en het was ook vooral een plaats om elkaar te ontmoeten. Vrouwen en mannen gingen er apart baden. Luister nu maar verder, want het is belangrijk dat jullie dit goed onthouden. In Nîmes is er ook een **amfitheater**. Het is een prachtige **arena** waar **gladiatoren** het in een gevecht tegen elkaar opnamen. Nu worden er stierengevechten en concerten gehouden. Ik wens jullie succes bij het oplossen van de puzzel die ik voor jullie achterliet. Maak die en keer terug naar jullie tijd.' Er klonk een luide knal. Marie en Emile draaiden zich vliegensvlug om, maar... ze waren te laat. Op de grond zagen ze de volgende opdracht: Zoek alle vetgedrukte woorden in de woordzoeker.



L	E	G	I	O	E	N	S	O	L	D	A	T	E	N
A	L	L	C	S	C	T	R	E	D	B	M	Q	O	K
T	X	A	S	G	M	S	O	S	N	R	F	I	O	E
I	Q	D	X	P	B	L	U	I	E	E	I	A	F	E
J	T	I	S	N	P	U	E	Z	H	E	T	D	T	E
N	E	A	E	A	P	M	I	P	U	W	H	U	R	Y
A	E	T	Z	K	O	E	T	C	E	N	E	C	H	V
H	Z	O	C	R	K	X	O	C	T	R	A	T	Y	C
M	P	R	E	N	C	E	T	M	E	N	T	H	I	B
C	E	E	A	Q	U	A	D	U	C	T	E	E	K	M
R	N	N	O	E	T	I	T	M	S	K	R	R	R	A
I	A	A	I	B	N	S	L	Q	F	N	K	M	N	E
D	B	H	J	E	I	E	S	E	L	T	H	E	M	T
C	O	X	D	P	H	P	F	R	A	T	R	N	Y	F
G	F	F	E	E	I	O	K	G	A	A	E	F	D	G



Ik vond dit:

- moeilijk
- gewoon
- gemakkelijk

Je lijkt wel een genie!

dag:

juli

jaar:

Doel: cijferen, optellen en aftrekken, ook met kommagetallen

Werk uit. Welke letter komt tevoorschijn?

		4	3	8			5	2	3	6		5	0	0	9		3	6	8	2	5	0	
		1	2	7	5			6	8	2		2	5	6	0			6	9	0	8		
		<u>5</u>	<u>6</u>	<u>0</u>	<u>3</u>			<u>3</u>	<u>7</u>	<u>4</u>	<u>0</u>			<u>9</u>	<u>7</u>	<u>2</u>		<u>7</u>	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	
												+	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>0</u>		<u>5</u>	<u>0</u>	<u>8</u>	<u>7</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
																	+				<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		8	0	6	7	5	7																
		<u>1</u>	<u>9</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>8</u>																
										8	0	3	2	0	5		5	6	0	7	2	0	
										—	8	5	8	2	0		—	5	6	0	7	2	
				0,	7	5																	
		1	2,	6									4	2	5	3,	0	0	1				
		<u>7</u>	<u>2</u>	<u>0,</u>	<u>1</u>	<u>2</u>													<u>8</u>	<u>5,</u>	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>2</u>

Bekijk nu alle cijfers goed. Als je het getal 73 ziet, kleur je die vakjes in, zowel in de opdrachten als in de oplossingen. Als je deze gekleurde vakjes verbindt, krijg je de letter

Waar moeten Emile en Marie heen?

A = zwembad

X = strand

R = pingongtafel

D = klimwand



plak hier je sticker

Ik vond dit:

- moeilijk
- gewoon
- gemakkelijk

Oefening baart kunst!